

Η Ακρίτα σχολιάζει τους εμβολιασμούς: (Πάλι) άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο σύριζας!

Δημοσίευση
30.12.2020 | 11:05
Αποθήκευση
Share234

Τα νέα «καμώματα» της κυβέρνησης των αρίστων και επιτελικών του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζει η Έλενα Ακρίτα.

Αναφέρεται βέβαια στους «κατ' εξαίρεση» εμβολιασμούς συζύγων, φίλων, γνωστών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αφαιρώντας τα εμβόλια που κανονικά θα έπρεπε να είχαν κάνει οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής: Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Βέβαια, αυτά δεν είναι «καμώματα» αλλά -στην καλύτερη περίπτωση- έλλειμα ήθους και σεβασμού.

Διαβάστε την ανάρτησή της στο facebook:

Εμβολιάζουν τη Σάρα, την Μαρα, την αδελφή της Σάρας, τον κουμπάρο της Μάρας κι έναν πρώην γκόμενο της Σάρας χρυσό παιδί.

Άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο συριζας.

Στο νοσοκομείο Σωτηρία πετάνε έξω τους υγειονομικούς και δίνουν τη σειρά τους στον κάθε ΝΔκράτη με πόστο.

Άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο συριζας.

Εμβολιάζονται νεότατοι άνθρωποι υπουργοί, διοικητές, στρατιωτικοί 'κλεβοντας' έτσι την θέση νοσοκομειακών και ηλικιωμένων.

Άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο συριζας.

Ποζάρουν στο φακό για να δώσουν το...καλό παράδειγμα. Και δεν καταλαβαίνουν πως καλό παράδειγμα θα έδιναν αν παραχωρούσαν τη σειρά τους σε κάποιον που έχει ανάγκη το εμβόλιο.

Άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο συριζας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας δηλώνει ότι ως νεος άνθρωπος θα περιμένει κανονικά τη σειρά της. Στη Γαλλία κανένας πολιτικός δεν εμβολιάστηκε, προηγήθηκαν υγειονομικοί, ηλικιωμένοι και οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα.

Άγιο είχαμε και δεν μάς κυβερνάει ο συριζας.

Άγιο είχαμε και δεν είναι ο Ξανθός, ο Παππάς και ο Τζανακοπουλος στα πράγματα.

